

VERENIGING
OUD
SCHERPENZEEL



23^e jaargang nr. 1
maart 2011



Vereniging Oud - Scherpenzeel

In dit nummer:

<i>Van het Bestuur</i>	3
<i>Algemene Jaarvergadering 22 februari 2011</i>	4
<i>Jaarrekening 2010</i>	5
<i>Jaarverslag 2010</i>	6
<i>Open Huis met als thema "Winter"</i>	7
<i>Expeditiebedrijf Ederveen</i>	8
<i>"Noe eerst effe Proate !"</i>	14
<i>Herinnering aan de schooltijd op de Dorpsstraatschool</i>	24
<i>(Her)kent u deze persoon?</i>	28
<i>Excursie op zaterdag 28 mei 2011 naar Lievelede en Groenlo</i>	29
<i>Nieuwe leden 2010</i>	30

De kopij voor het juninummer 2011 dient uiterlijk zaterdag
7 mei a.s. te zijn ingeleverd bij de redactie.

Foto omslag:

Cees Ederveen (links) met transportfiets en Jan met de bodewagen (1921).
Zie ook artikel *Expeditiebedrijf Ederveen*, pag 8 e.v.

VAN HET BESTUUR

Voor u ligt de eerste editie van alweer de 23^e jaargang van ons verenigingsblad.

Op 22 februari jl. heeft de Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. De bestuursleden Cobi Schuur, Jaap Smit en Martin Wassen werden voor 3 jaar herkozen. Als voorzitter wil ik hen hierbij feliciteren. Als bestuur zijn we blij dat deze leden hun taak binnen de vereniging willen en kunnen voortzetten.

Ook in 2011 willen wij vier keer een Open Huis in het Koetshuis organiseren. De eerste was reeds op 26 februari met als thema WINTER, waarvoor een kleine tentoonstelling werd ingericht in het Koetshuis en soep en koffie werd verstrekt aan de bezoekers (*zie pag. 7*).

De volgende Open Huizen zijn op zaterdag 7 mei, 10 september en op 19 november.

Op 28 mei wordt het jaarlijks uitje georganiseerd. Er is een excursie naar de oude vestingstad Groenlo. De uitnodiging en verdere informatie vindt u elders in dit blad.

Op 10 september is het Open Monumentendag. Samen met de Gemeente Woudenberg en Renswoude wordt deze dag bij toerbeurt georganiseerd. Dit jaar zal de Gemeente Scherpenzeel het voortouw nemen. Het thema luidt: "Nieuw gebruik - oud gebouw ". Onze vereniging is nauw betrokken bij de organisatie van deze dag. In het volgende verenigingsblad wordt u daarover nader geïnformeerd.

Het voornemen is om de komende zomer weer een fiets- of wandeltocht voor de leden te organiseren.

Tenslotte wil het bestuur een oproep doen aan u, om te helpen nieuwe leden te werven. Wellicht dat er onder uw vrienden en kennissen mensen zijn, die geïnteresseerd zijn. Het bestuur wil graag samen met u van 2011 een goed verenigingsjaar maken!

Namens het bestuur wens ik u veel leesplezier toe.

Wim Schimmel, voorzitter

ALGEMENE JAARVERGADERING 22 FEBRUARI 2011

In partycentrum Boschzicht woonden ruim 150 leden de jaarvergadering bij. De voorzitter Wim Schimmel heette iedereen, waaronder enkel oud-bestuursleden, van harte welkom en was verheugd over de grote opkomst.

De jaarverslagen van de secretaris en penningmeester werden goedgekeurd. De kascommissie las het door hen opgestelde rapport voor waarop de penningmeester décharge werd verleend. Een nieuwe kascommissie werd benoemd.

Er waren geen voordrachten voor nieuwe bestuursleden, waardoor de aftredende bestuursleden Jaap Smit, Martin Wassen en Cobi Schuur onder applaus van de aanwezige leden werden herbenoemd.

Voor dit jaar staan weer vele activiteiten op het programma. Er is weer vier maal een Open Huis gepland en een wandel- of fietstocht. Op 28 mei is de jaarlijkse excursie, deze keer naar het vestingstadje Groenlo. Zaterdag 10 september is Open Monumentendag en in het najaar wordt weer een bedrijfsbezoek georganiseerd.

De voorzitter wees er op, dat het documentatiecentrum iedere dinsdagavond open is en dat iedereen daar van harte welkom is.

Na deze huishoudelijke zaken volgde er een hartverwarmende film, gemaakt door Erik Jonker, van het afscheid van burgemeester J. Heij met als onderbreking leuke advertenties uit die tijd.

De vertoonde film is als DVD te bestellen bij de Ver. Oud-Scherpenzeel voor € 15,00.

In de pauze was er gelegenheid om fotoboeken van de diverse scholen en verenigingen in te kijken.

Na de pauze was het woord aan de heer Ed Krijger van 't Gilde Amersfoort. Hij gaf een geweldige presentatie met als thema *De stad Amersfoort, een stad in ontwikkeling*.

Hij vertelde boeiend over Amersfoort, een stad ontstaan als een doorwaadbare plek door de rivier de Eem (*Amer-forte*) en uitgegroeid van kleine vestingstad tot een aanzienlijke stad met een hart. Naast pelgrimsstad (ca. 1450) werd het door de strategische ligging ook een handelsstad, waar jarenlang de tabaks- en textielhandel floreerde. Ook was Amersfoort lange tijd een garnizoensstad en door de centrale ligging

(Onze Lieve Vrouwe toren, het Kadastraal middelpunt van Nederland – red). is het een groot knooppunt van (spoor)wegen.

De voorzitter dankte de heren Jonker en Krijger voor de leuke en interessante presentaties. Hij sloot de vergadering en nodigde iedereen uit om naar de Open Dagen te komen.

Cobi Schuur, secretaris

JAARREKENING 2010

Het jaar 2010 is afgesloten met een positief resultaat van € 759,00.

Zoals we in het verenigingsblad van eind dec. 2010 hebben vermeld, staat het volledige jaarverslag op onze website www.oudscherpenzeel.nl . U vindt daar onder het “kopje” Financieel verslag alle overzichten die bij een jaarrekening 2010 en begroting 2011 horen.

De jaarrekening is op de bestuursvergadering d.d. 2 februari en de ledenvergadering van 22 februari 2011 goedgekeurd.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de penningmeester. Hieronder een overzicht van de kosten per lid:

	KOSTEN (in EURO's) PER LID		
AFDELING	WERK.2010	BEGR.2010	BEGR.2011
401: Huisvesting	5,62	5,07	5,86
410: Bestuur	3,52	2,38	3,39
420: Doc. Centrum	0,63	1,54	0,66
430: Automatisering	0,76	0,67	0,78
440: Verenigingsblad	6,59	6,13	6,78
450: Excursie	<u>3,10</u> +	<u>4,00</u> +	<u>3,02</u> +
TOTAAL KOSTEN	20,22	19,79	20,49
DIV. OPBRENGST	<u>6,25</u> -	<u>5,10</u> -	<u>5,90</u> -
NETTO KOSTEN PER LID	13,97	14,69	14,59
LIDMAATSCHAP	<u>15,00</u> -	<u>15,00</u> -	<u>15,00</u> -
RESULTAAT PER LID	+ 1,03	+ 0,31	+ 0,41
Aantal leden (31-12-2010)	738	750	760

Henk Beulenkamp, penningmeester

JAARVERSLAG 2010

Het jaar 2010 ligt al weer achter ons en het bestuur kan terug zien op een prima jaar voor onze vereniging. Het ledenaantal is gestegen en bedraagt momenteel 738.

Wij zijn blij dat wij door onze activiteiten zo veel mensen hebben doen besluiten lid te willen worden van Oud Scherpenzeel. We blijven streven naar een ledental van 750.

Het bestuur heeft zes maal vergaderd. Ook is er in het najaar vergaderd met enkele leden van het bestuur van Oud Renswoude en Oud Woudenberg om elkaar te informeren over activiteiten en plannen.

Het documentatiecentrum is van september tot en met april elke dinsdagavond en op verzoek ook op dinsdag overdag geopend. Veel bezoekers hebben hun weg daarheen gevonden!

Dank zij vele vrijwilligers, actief in diverse werkgroepen, kan al het werk van de vereniging voortgang vinden

De redactie van ons verenigingsblad heeft veel kopij verwerkt. Zij heeft 4 mooie uitgaven samengesteld. De redacteur, Henk Schuurman, zijn we erkentelijk voor het feit dat hij dit elk jaar weer voor ons verzorgt.

Met dank aan Martin Wigman wordt onze website goed bijgehouden. Velen maken hiervan gebruik.

Tevens werden de vitrines in de Bibliotheek door ons ingericht, de eerste in januari/februari en de tweede in september/oktober.

De algemene ledenvergadering op 24 februari 2010 werd door ca. 120 leden bijgewoond.

De leden Wim Schimmel, Mirjam de Wijs – Koning en Wim van den Berg werden herbenoemd.

Er waren presentaties over boerderij “Het Dorp”, met prachtige beelden van deze monumentale hoeve van de heer Jan Hietbrink uit Scherpenzeel en na de pauze over het thema “Begraven door de eeuwen heen” door de heer Vlaanderen van de Stichting Terebinth.

Ook dit jaar is er weer viermaal een Open Huis gehouden met als thema's : rietdekken, de bevrijding, fotografie en Sinterklaas. Hiervan is enthousiast gebruik gemaakt.

Op 5 juni vond de jaarlijkse excursie plaats. De deelnemers bezochten 's morgens een fruitbedrijf in Dronten, daarna een vaartocht naar Elburg voor een stadswandeling o.l.v. een gids.

Op 18 juni waren we door Mevrouw Daniëls en Mevrouw Patijn uitgenodigd voor een wandeling op het landgoed Scherpenzeel, met als thema "landschapontwikkeling".

De ledenbijeenkomst op 19 oktober werd gehouden in partycentrum "Boschzicht" en werd goed bezocht. Mark Wingers van de Stichting Gelders Erfgoed gaf een interessante lezing over de werkzaamheden en taken van deze stichting. Onze plaatsgenoot Wim van Leuveren vertoonde schitterende foto's van het landschap rondom Scherpenzeel.

Op 3 november is er een bedrijfsbezoek gebracht aan het staalconstructiebedrijf Geefshuysen. Hiervoor was veel belangstelling. Men was onder de indruk van dit Scherpenzeelse bedrijf.

Cobi Schuur, secretaris

OPEN HUIS MET ALS THEMA "WINTER"

Zaterdag 26 februari jl. heeft de Ver. Oud-Scherpenzeel haar eerste Open Huis dit jaar gehouden met als thema 'Winter'. In de hal van het Koetshuis was een kleine tentoonstelling ingericht met foto's en attributen die verwezen naar het



winters leven in en rond boerderij en huis. Onder leiding van de bestuursleden Wim van den Berg en Jaap

Smit kon men een korte wandeling maken rondom het park Scherpenzeel, waar op verschillende plekken uitleg werd gegeven over vroegere en huidige ontwikkelingen. Na afloop

van de tocht konden de deelnemers genieten van een bord overheerlijke erwtensoep, bereid in een oude veldkeuken door bestuurslid Piet Valkenburg. Bij het snertweer die zaterdagmiddag liet zich dat goed smaken.



Henk Schuurman

EXPEDITIEBEDRIJF EDERVEEN

Op 1 juni 1921 verkoopt Teunis Helms uit de Achterstraat zijn bodezaak voor vierduizend gulden aan Jan Ederveen. Jan verkrijgt hiermee een bodedienst van Scherpenzeel op Woudenberg, Leusden en Amersfoort en van Scherpenzeel op Renswoude en Veenendaal en terug. Bij de koop inbegrepen zijn een paard en wagen en een transportfiets. Teunis Helms verplicht zich om nimmermeer een bodezaak tussen genoemde plaatsen te zullen uitoefenen. Jan Ederveen is in 1894 geboren als zoon van Willem Ederveen en zijn echtgenote Wilhelmina Hopman. Ze woonden eerst op Renes, later is het echtpaar naar de Dorpsstraat verhuisd. Willem Ederveen is al in 1937 overleden. Jan heeft drie broers: Casper (1897), Hendrik (1902) en Cornelis (1904). De broers Jan en Cornelis (Cees) wonen naast elkaar op de Dorpsstraat in het pand waar nu The Read Shop en sigarenmagazijn Verwoerd zijn gevestigd. Cas Ederveen heeft een winkeltje aan de Dorpsstraat in het huis waar zijn ouders hebben gewoond (nu shoarmazaak) en verkoopt potten en pannen. Hoewel Jan de bodezaak heeft overgenomen is zijn broer Cees al van meet af aan bij het expeditiebedrijf werkzaam en wordt geadverteerd met de naam Gebr. Ederveen. Mede doordat Jan al op jonge leeftijd zijn gezichtsvermogen kwijtraakt, worden veel werkzaamheden door Cees verricht. Later, begin jaren vijftig, wordt ook Cees slechtiend. Als bijrijder naast chauffeur Van Galen kan Cees daarna nog werkzaamheden verrichten. Opmerkelijk is dat



Het verwoeste huis van Cees Ederveen. Op de voorgrond zoon Wim.

ook broer Cas blind is geworden. Ook andere familieleden aan moeders kant worden getroffen door een erfelijke oogziekte waartegen alleen in het beginstadium van de ziekte behandeling mogelijk is. Broer Henk wordt niet getroffen door slechtiendheid.

Henk was kolenboer en zijn bedrijf was gevestigd op de Dorpsstraat (naast kapsalon Clark). Als in de eerste oorlogsdagen ook het huis van Cees Ederveen wordt verwoest, betreft hij niet lang daarna een noodwoning aan de Willaerlaan (*foto hiernaast*). In 1941 wordt tijdens de wederopbouw aan de Lindenlaan een dubbel huis gebouwd, waarin Cees en zijn gezin vanaf 1942 gaan wonen. Bij het huis wordt ook een grote bedrijfsruimte neergezet. Naast Cees wonen de dames Kreuger, drie ongetrouwde zusters, zij huren het pand van familie Royaards. Eén van de gezusters was hoofd van de bewaarschool aan de Dorpsstraat en later aan de Beukenlaan. Het huis van buurman en broer Jan Ederveen blijft ongeschonden in de eerste oorlogsdagen. In 1964 verkoopt Jan zijn huis aan familie Verwey en wordt het omgebouwd tot textielzaak. Jan, die getrouwd is met Alida van de Brul, laat een nieuw huis bouwen op de plaats waar eerder de noodwoning van broer Cees heeft gestaan. Jan en Alida hebben geen kinderen. Willem Ederveen, zoon van Cees, wordt in 1932 geboren.



Cees Ederveen met vrouw en kinderen aan de Lindenlaan (rechts Wim).

Na zijn schooltijd gaat Wim in het familiebedrijf werken. In 1957 trouwt hij met Jenny van de Lagemaat uit Woudenberg. Ze kopen het huis naast vader Cees van familie Royaards. Als Cees in 1967 overlijdt, staat Wim er nagenoeg alleen voor. Wim en Jenny gaan dan in het huis van Cees wonen en verkopen hun eigen woning.

Een bodedienst verrichtte vooral diensten voor kleine zelfstandigen zoals winkeliers. Voor hen vervoerde de bode kleine hoeveelheden goederen naar collega-ondernemers die hun bedrijf in één van de plaatsen aan de route hadden. Goederen die verder het land in moesten worden vervoerd, werden bijvoorbeeld op het station in Amersfoort of De Klomp afgeleverd. Ederveen reed de ene dag van Scherpenzeel naar Amersfoort en de volgende dag naar Veenendaal. Winkeliers maakten met een uithangbord vaak kenbaar dat ze goederen te vervoeren hadden voor de expediteur. Kleine artikelen werden met de transportfiets vervoerd, terwijl voor de grotere paard en wagen werd gebruikt. De transportfiets ging altijd mee op de kar. Paard en wagen werden ergens in Veenendaal of Amersfoort geparkeerd en met de transportfiets werden de goederen in deze plaatsen rondgebracht en opgehaald. Later kwam daarvoor in de plaats natuurlijk de vrachtwagen. In de oorlog werd de auto van Expeditiebedrijf Ederveen door de Duitsers gevorderd. Hoewel Cees zaagsel in de benzinetank had gedaan, voorkwam hij daarmee niet dat de vijand de auto meenam. Ederveen reed toen noodgedwongen met een generatorauto, omdat benzine niet meer beschikbaar was. Een generator die met hout werd gestookt, werd achter op de auto gemonteerd en zorgde voor de aandrijving. Toen de oorlog voorbij was, kreeg Ederveen de beschikking over een legerauto. In die tijd verwerf Ederveen



Wim Ederveen(r.) met legerauto in de Hoofdstraat in Veenendaal.

bodevergunningen voor Arnhem en Nijmegen. Een expediteur mocht alleen op de routes waarvoor hij vergunningen had met zijn bodezaak opereren. Voor elke regio gold een aparte vergunning. De vergunningen werden onder de diverse expeditebedrijven verdeeld. In Amersfoort bevond zich een bodecentrum, een soort distributiekantoor, dat voor de verdeling van de vracht die op station Amersfoort werd aangeleverd onder de bodezaken zorgde. Ook in andere grote plaatsen bestonden deze bodecentra. Toen Cees in de oorlog naar de Lindenlaan verhuisde, werd ook het expeditebedrijf daar gevestigd. In de bedrijfsruimte werden goederen, die vaak 's nachts werden aangevoerd, opgeslagen om de volgende dag naar de plaats van bestemming te worden vervoerd.



Expeditebedrijf Ederveen aan de Lindenlaan.

In de eerste jaren na de oprichting van Voetbalvereniging De Valleivogels werden de spelers van het eerste elftal met de auto van Ederveen naar uitwedstrijden gebracht en diende de wagen tevens als kleedruimte voor de spelers. De bodevergunningen werden later afgeschaft, zodat elke vervoerder overal goederen mocht vervoeren. Hierdoor nam de concurrentie uiteraard toe. Bovendien gingen in de loop der jaren steeds meer grote bedrijven hun producten zelf naar hun klanten vervoeren of sloten zij contracten met de grotere transporteurs, waardoor veel werk voor de bodediensten verdween. De relatief kleine bodezaken konden niet op tegen de grote vervoerders die meer service en snelheid garandeerden.

Begin jaren zeventig gaat Expeditiebedrijf Ederveen voor Van Gend & Loos goederen vervoeren. Met een vrachtwagen en een bestelwagen werden de producten voor dit bedrijf vervoerd. Ederveen bracht goederen op de plaats van bestemming in het verzorgingsgebied tussen Leusden, Ederveen en Renswoude. Met de uitbreiding van Leusden werd ook het expeditiebedrijf verder uitgebreid: een extra bestelwagen werd door dochter Ina Ederveen bestuurd. Zoon Jon was op dat moment nog werkzaam als banketbakker, maar het bloed kroop waar het niet gaan kon en Jon kwam in 1980 in de zaak van zijn vader en begon als chauffeur op een bestelwagen.



Wim, zoon Jon en kleinzoon William, 1991.

Wegens zwangerschap is Ina toen gestopt. Wilma, de jongste dochter van Wim en Jenny, heeft niet in het bedrijf gewerkt. 's Morgens moest Jon eerst naar Amersfoort om bij het distributiekantoor de goederen in te laden die hij in de regio moest bezorgen. Een werkdag duurde van zes uur 's morgens tot zes uur 's avonds, terwijl in de avonduren en zaterdags vaak nog onderhoud aan de auto's moest worden gepleegd. Om extra verdiensten te genereren verzorgde Expeditiebedrijf Ederveen ook verhuizingen. Met de slogan '*Verhuis of transportproblemen? Ederveen nemen*' werd geadverteerd. Doordat Van Gend & Loos explosief groeide, kreeg ook Ederveen meer werk, zodat het wagenpark moest worden uitgebreid. Vroeger spaarde men eerst voordat een nieuwe auto werd aangeschaft, maar dat kon later uiteraard niet meer, zodat geld moest worden geleend waarvoor natuurlijk ook rente moest worden betaald en dat betekende weer dat de bedrijfskosten toenamen. Ook voor transportbedrijf Spido werd vracht vervoerd. De opslagloodsen van Van Gend & Loos waren aanvankelijk bij station Amersfoort te vinden, maar later werden deze naar het industrieterrein verplaatst. Naast vast personeel had Ederveen ook parttime medewerkers in dienst. Chauffeur Teus Brons is lange tijd werkzaam geweest bij het expeditiebedrijf.

Wim Ederveen hield zich steeds meer bezig met de administratie, omdat hij wegens ziekte niet meer in staat was de weg op te gaan. Samen met zijn zoon Jon werd het bedrijf een Vereniging Onder Firma (VOF) waarvan Wim en Jon vennoten waren. Wim Ederveen is in 1992 overleden waarna Jon alleen de leiding over het bedrijf kreeg en eigenaar werd. Met vijf auto's die voor Spido reden en ook de naam van dat bedrijf op de wagens voerden en nog een aantal andere wagens die voor diverse andere transporteurs werden ingezet, leek het bedrijf met negen vrachtwagens en drie bestelwagens kerngezond.



Wim Ederveen, 1932-1992.

De bestelwagens werden vooral ingezet voor de Home Entertainment Services uit Leusden waarvoor cd's werden vervoerd. Toch bleek dat Expeditiebedrijf Ederveen te afhankelijk was van transporteurs waarvoor werd gereden. De vergoeding voor het transport werd steeds verder uitgeknepen, zodat het moeilijk was zonder een eigen klantenkring het hoofd boven water te houden. Dit leidde ertoe dat Expeditiebedrijf Ederveen na achtenzeventig jaar in 1999 de handdoek in de ring moest gooien.

Wim van den Berg



Personeel tijdens 70-jarig jubileum, 1991.

"NOE EERST EFFE PROATE !"



In de rubriek **"Noe eerst effe Proate !"** interviewt Piet Valkenburg jonge + oude, bekende + onbekende, kortom allerlei Scherpenzeelers, die iets leuks of interessants over Scherpenzeel te vertellen hebben.

Op woensdag 26 januari jl. organiseerde de Vereniging Oud-Scherpenzeel een avondje foto's kijken 'Terug naar vroeger' in het Huis in de Wei. Een zeer enthousiaste deelnemer die avond was mevrouw Koster-van Velsen en zij toonde ons diverse oude foto's onder andere van haar ouderlijk huis aan de Vlieterweg. Deze foto's waren qua onderwerp zeer divers en dat was de aanleiding om haar te vragen voor de 21^e aflevering van "Noe eerst effe Proate".



Mevrouw Koster aan het woord: "Ik ben op 25 februari 1932 geboren als Alie van Velsen in dit huisje aan de Vlieterweg, wat toen de Achterstraat heette en grondgebied was van de gemeente Woudenberg. Dat deel van Woudenberg werd toen ook wel 'de zelfkant' genoemd. Ik was er één van een tweeling en mijn tweelingzus was Maartje van Velsen. Mijn vader was Henk van Velsen, geboren in 1891 en mijn moeder was Everdina Johanna Nellestijn, geboren in 1892. Mijn ouders kwamen eigenlijk uit Amerongen en mijn oudere broer en zus zijn dan ook in Amerongen geboren. Mijn broer Hendrik is geboren in 1914 en mijn zus Truus in 1915. Mijn moeder was al 40 toen mijn zus Maartje en ik werden geboren. Mijn ouders kwamen naar Scherpenzeel, omdat mijn vader daar werk kon krijgen. Ik weet niet wanneer dat exact is geweest,

maar vermoedelijk kort voor 1920. In ieder geval konden mijn ouders dat huisje aan de Vlieterweg huren van de familie Royaards. Het leek een soort boerderijtje, een heel oud rietgedekt huisje. Ik weet niet hoe oud dat huisje was, maar toen vast al ouder dan 100 jaar. Vóór mijn ouders woonde er een zekere Giep Hoefakker.



De tweeling Maartje en Alie van Velsen, geflankeerd door de buurjongens Schuur.

Wij hebben tot omstreeks 1938 in dat huisje aan de Vlieterweg gewoond, ik was in ieder geval een jaar of zes oud. Wij verhuisden toen naar de Marktstraat naar een nieuw gebouwd huis. Na ons woonde ene Veldhuizen in het huisje aan de Vlieterweg. Ik was ongeveer 20 jaar oud, dus omstreeks 1952 en ik zat op catechisatieles toen ik hoorde dat het huisje aan de Vlieterweg in de brand stond”.

(- In het rietgedekte huisje woonde toen een militair van de Nationale Reserve, Marius Veldhuizen. Het verhaal gaat dat hij munitie verzamelde en dat hij zoveel in huis had, dat mede hierdoor het huisje tot de grond toe afbrandde – PV.)

“Mijn vader (*foto*) kon in Scherpenzeel aan het werk als stoker op de oude gasfabriek. Zijn beroep heette gasfitter en Van Wezel was zijn baas. Er werden in die tijd bruinkolen aangevoerd en door verbranding werd dan gas geproduceerd. Dat heeft mijn vader tot zijn 65^e gedaan en toen zou hij met pensioen gaan. Dat bleek financieel echter niet goed geregeld te zijn, de gasfabriek was eens overgegaan naar de gemeente en toen bleek dat een en ander met de pensioenen of de AOW niet goed was gegaan. Mijn vader kreeg dus helemaal geen geld. Burgemeester Hoytema van Konijnenburg heeft er nog persoonlijk voor gezorgd dat alles toch nog goed kwam en mijn vader toch nog van zijn oude dag kon genieten.





Personeel van de gasfabriek.

V.l.n.r. Piet van de Grift, Van Wezel, Henk van Velsen en Jan Bruggink.

Vanuit de tijd dat wij nog op de Vlieterweg woonden weet ik nog goed te herinneren dat mijn zusje en ik op de Bewaarschool zaten bij juffrouw Kreuger. Vanaf de Vlieterweg liepen we dan langs het kasteel naar de kleuterschool aan de Dorpsstraat. Rechts van de weg, in wat nu het kasteelpark is, liepen schapen en onderweg vertelde mijn moeder ons dan alles over de schapen.



Groepsfoto van de Bewaarschool, 1936.

Bovenste rij v.l.n.r.: Jannie Dijkhorst, Dicky van Bruggen, Hennie Wesselink, Hennie Renes, Henk Wijnbergen, Joop van Elst (Czn), Wim Renes, Henk Schuur, Joop van Elst (Rzn), Bep van Bruggen, Hennie Veldhuizen (uit 't Lombok), Harm van Bruggen.

2e rij van boven v.l.n.r.: Juffr. Kreuger, Gerrie de Koning, Cor Mandersloot, Ger Voskuilen, Rina v.d. Kaa, Willie van Middendorp, Truus Lam, Bets van Setten, Marietje van Setten, Jansje Vonk, Corrie Hazeleger, Connie van Elst, Miep Minnen, Hennie Inkenhaag.

3e rij v.l.n.r.: Dinie Schuur, Corrie Broos, Marietje Renes, Geijtenbeek, Maartje van Velsen, Alie van Velsen, Jansje Vonk, Nel Weerd, Jannie Blanken, Jo Helms, Marietje van Veldhuizen, Jopie v.d. Wetering.

Onderste rij vooraan v.l.n.r.: Peter van Kampen, Van Bruggen, Johan van Hoevelaken, Bart v.d. Haar, Herma Geijtenbeek, Otto Methorst, Jos van Elst, Dirk van Wijk, Evert Sterk, Marinus van Setten.



Mijn zusje Maartje en ik waren onafscheidelijk (*foto*). Je hoort mensen wel eens praten over de hechte band tussen tweelingzussen, maar dat is echt zo. Wij hoefden elkaar maar aan te kijken of we wisten van elkaar wat de ander wilde zeggen of gaan doen.

Op mijn 6^e ging ik naar de Openbare School, dat was toen nog het oude gebouw aan de Dorpsstraat, later ging ik naar het nieuwe gebouw.

Dit is ook een hele leuke foto, die is gemaakt nog voor de 2^e Wereldoorlog.



De foto is gemaakt tijdens een optocht voor Koninginnedag en dat was in die tijd op 31 augustus, de verjaardag van Koningin Wilhelmina. Maartje en ik zitten in de versierde kar, links loopt mijn oudste zuster Truus en rechts loopt Henk Rietberg. Hij was toen de verloofde van Truus. Truus

en Henk zijn getrouwd op 25 april 1940, dus heel kort voordat de oorlog zou uitbreken. Henk Rietberg was een heel enthousiaste voetballer en daarom was hij vrij bekend.

Ook de 2^e Wereldoorlog heb ik heel bewust meegemaakt. Ik weet bijvoorbeeld nog dat de hele bevolking van Scherpenzeel moest evacueren. Vanaf de Marktstraat liepen we naar het station in Woudenberg. Ik droeg een deken op mijn rug en we hadden allerlei spullen bij ons. Ik was nog erg jong en het was heel angstig allemaal. Wij zijn toen naar Winkel in Noord-Holland geweest. Omdat mijn vader bij de gasfabriek werkte, moest hij al heel snel weer terug naar Scherpenzeel. Hij moest in de huizen alle gaskranen gaan dichtdraaien. Later kwam hij weer naar ons toe om ons op te komen halen.



Identiteitskaart van Hendrik van Velsen.

De oorlog was dan misschien een moeilijke tijd, maar hier in het dorp hebben we geen honger gehad. Wel gingen we de velden op om aren te rapen en ook kwamen er heel veel mensen door het dorp uit de grote steden, die op zoek waren naar eten. Je kon zien dat die mensen heel erg moe waren. Ze waren vaak uitgeput en er hebben toen ook wel eens mensen bij ons geslapen. Ik weet nog goed dat ik als kind eens naar school ging. Het was winter en er lag sneeuw. Wij liepen als kinderen over de Marktstraat richting de Dorpsstraat en een paar mensen vroegen aan ons

“Willen jullie ons helpen tegen die berg op?”. De flauwe helling vlak voor de kerk leek voor die mensen een hele berg, zo moe waren ze.

In de oorlog haalden Maartje en ik altijd de melk bij de boer. Vanaf de Marktstraat liepen we eens over een pad tegenover het Beukenbos en toen zei ik nog tegen Maartje dat het leek alsof er heel veel konijnen holen aan het graven waren geweest. Overal lag vers zand over de grond heen. Toen we bij de boer waren, kwam mijn vader er aan, heel gehaast. We moesten toen met hem mee terug naar huis en hij liet ons precies over een bepaald deel van het pad lopen. Het bleek namelijk dat er mijnen waren gelegd, dat was dat zand geweest! Die mijnen zijn later allemaal opgeruimd, volgens mij door de ondergrondse en daar ergens in een sloot gelegd.

Een andere herinnering uit die oorlogstijd is, dat er aan het eind van de oorlog wel eens beschietingen waren en eens zag ik in de Marktstraat bij de dierenarts een paard, nog ingespannen voor de wagen, dat aangeschoten was. Een veel leukere herinnering is dat wij na de bevrijding



Canadezen ingekwartierd kregen en toen zijn Maartje en ik eens met die Canadezen op een auto naar Barneveld geweest om daar chocolade te halen. Je kunt je voorstellen dat mijn moeder dat eigenlijk helemaal niet leuk vond! Die Canadezen hebben nog een hele tijd, misschien wel een jaar bij ons gewoond.

Vanuit de oorlogsjaren heb ik nog een foto waar mijn zus Maartje en ik op de rug te zien zijn. De foto is genomen op Plein 1940 en je kijkt tegen de kerk

aan, maar de toren van de kerk staat er niet, want die was kort daarvoor door de Duitsers opgeblazen. Waarschijnlijk is die foto net ná de bevrijding genomen.

Na de oorlog kwamen er allemaal muziekbandjes op. Tijdens de oorlog was er jarenlang eigenlijk niets te doen geweest, weinig ontspanning, dus je kon je niet vermaken. Dat is denk ik één van de redenen geweest dat Maartje en ik in een bandje terecht kwamen. We noemden onszelf "The Valley Cowboys" en later "The Valley Hawaiians".

Op deze foto zie je ons samen met de andere deelnemers: Gert van Bruggen, Kees Valkenburg, Miep Vroege (*de dochter van de politie-agent*), Maartje en ikzelf. We hebben veel plezier gehad in dat bandje. Het was puur bedoeld voor ontspanning en we hebben eigenlijk maar een paar keer opgetreden. Wel hebben we één keer opgetreden voor een bandopname in Barneveld. Die opname was bedoeld voor de uitgezonden militairen in Nederlands-Indië. Ik speelde zelf de ukulele en Maartje



speelde gitaar. Hierdoor leerde ikzelf trouwens ook gitaar spelen. Kijk, die ukulele heb ik nog steeds, maar hij is helemaal ontstemd en de mechanieken zijn ook niet meer goed.

Mijn man was AlBepus (Bep) Koster. Hij is geboren in Drenthe op 15 januari 1929. De ouders van Bep kwamen oorspronkelijk uit Drenthe, maar toen Bep zo'n 16 of 17 jaar oud was, zijn zij naar Woudenberg verhuisd om daar aan werk te komen. Ik leerde Bep Koster vroeg in de jaren '50 kennen. Dat is eigenlijk wel een leuk verhaal, want ik leerde hem kennen in Renswoude bij een optreden van Olga Lowina !"

(Olga Lowina (1924 – 1994), werkelijke naam Olga Musters, was een Nederlandse zangeres die zich op het jodelen toelegde. Dankzij Lowina beleefde Nederland diverse jodelrages. Later werd de naam Olga Lowina aan een stripfiguur gegeven, in de strip Agent 327 van Martin Lodewijk – PV.)



Geitepeter en Olga Lowina.

"Bep Koster werkte eerst bij Blanken-Ploeg en van daaruit heeft hij zich opgewerkt tot vertegenwoordiger van auto's. Hij heeft van alles verkocht: Fords, Volkswagens en als laatste bij de Ford in Ede.

Wij trouwden op 29 november 1956 *(foto bovenaan blz. 22)* en ik verhuisde vanuit de Marktstraat naar onze eerste woning aan de Lindenlaan, een duplex-woning. Daar hebben wij 6 of 7 jaar gewoond en daarna verhuisden we naar de Margrietlaan. Daar hebben we jarenlang met veel plezier gewoond. Er woonden allemaal jonge mensen en het was een gezellige buurt.

Op 27 juli 1962 werd onze zoon Hans geboren. Na de lagere school volgde

Hans de Technische School in Veenendaal en hij werd verkoper bij een bedrijf van deuren, zowel gewone huisdeuren als industriële deuren. Hans woont samen met zijn vrouw Marjan en zoon Bruce nog steeds in Scherpenzeel.



Mijn zus Maartje trouwde in 1957 (foto) met Mees van de Burgt van de Hopeseweg. Helaas is mijn tweelingzus na een jarenlang ziekbed gestorven toen zij nog pas 40 jaar oud was. Dat was een grote schok, vooral omdat wij zo'n hechte band hadden. Maartje heeft nooit kinderen gehad. Mees is later opnieuw getrouwd met een verpleegster uit Scherpenzeel.

Mijn man Bep en ik hielden erg van vakantie houden. Al toen onze zoon Hans nog maar net een jaar oud was, gingen wij al op vakantie naar Oostenrijk. Mijn man Bep kon goed autorijden en ook toen Bep gepensioneerd was gingen wij nog graag en vaak op vakantie. Ik hield ook erg van fotograferen en dat was natuurlijk een mooie combinatie, waardoor ik nu nog veel foto's heb om terug te kunnen kijken in die tijd.



Momenteel ben ik wat minder mobiel, maar ik woon nu naar alle tevredenheid in het "Huis in de Wei". Ik had uitzicht op de oude apotheek en momenteel heb ik een goed uitzicht op de nieuwbouw van het Gezondheidscentrum. Ik kan dagelijks goed bijhouden wat de vorderingen zijn! Het gebouw wordt wel een stuk hoger dan de apotheek en ik ben benieuwd hoe het gebouw er uiteindelijk uit gaat zien !"

Onderstaande groepsfoto toont de zangvereniging *Soli Deo Gloria* tijdens een concert in HoogSoeren (1956). Op de voorste rij staat de onafscheidelijke tweeling Alie en Maartje Van Velsen.



Bovenste rij v.l.n.r.: onbekend, Jannie Osnabrugge, Jan Osnabrugge, Karel de Greef, Geert van Bruggen, Dick Koudijs, Meester Ter Burg, W. Schimmel, Johan (Pim) van Setten, Peter van Kampen, Gerrit Rootselaar, Gerrit Overeem, Willem van Setten, Ko Konijn, Jan van Setten.

2e Rij van boven v.l.n.r.: Gijsbertsen (de Post), Japie v.d. Brandhof, 2 x onbekend, Bets van Ommering, Ali van Setten-v.d. Brul, Teuntje Methorst, Mien Inkenhaag, Bakker, V.d. Ham, Dina van Schaik, Bets Diepeveen, Gerrit v.d. Peppel.

Geheel voorste rij v.l.n.r.: Mevr. Ter Haar, Mevr. Bokhorst (?), Riek Inkenhaag, Mevr. Verwoerd, Mevr. Cozijnsen, Bets van Elst, Riek Overeem, Geertje Overeem, Mevr. Gartsen (?) (staat iets hoger), Mannie Bakker (links naast Van Wegen), Mevr. Vroege (erboven), Van Wegen (man in pak), Pietje Schoonhoven (erboven), Bets Inkenhaag (rechts naast Van Wegen), Heintje Ploeg (erboven), Gerda Inkenhaag (2e rechts naast Van Wegen), Harm of Ham (?), **Alie Van Velsen, M. v.d. Burgt-Van Velsen**, Cor (?) en geheel rechts T. van Manen.

HERINNERING AAN DE SCHOOLTIJD OP DE DORPSSTRAATSCHOOL

Op het artikeltje *Dorpsstratschool (1940-1980)* in het vorige nummer van ons blad ontving de redactie volgende reactie van mevr. Hogendoorn-Hooijer uit Vesseem (NBr.).

“In december viel het boekje Oud-Scherpenzeel weer bij mij in de bus . Zoals altijd begon ik gelijk te lezen en tot mijn grote tevredenheid stond er nu een artikel in over mijn oude school. Laat ik mij eerst even voorstellen: ik ben Greta Hooijer, geboren op 4 juni 1827 te Scherpenzeel, mijn ouders waren Gerrit Hooijer en Hendrika Blanken en wij woonden op Dorpsstraat 141, hoek Oosteinde en Oude Barneveldseweg.

Op 1 april 1932, ik was nog geen zes jaar, maar daar keken ze toen nog niet zo naar, mocht ik aan de hand van een grotere zus, Marietje, naar de grote school. Het was voor mij een belevenis, alles was zo groot. Ben met heel veel plezier daar naar school gegaan en weet nog heel goed, dat we de nieuwe school in gingen wijden. Er waren daar moderne wc’s met een watercloset. Ik kan me nog heel goed herinneren dat een klasgenoot van



mij, Dirk Broekhuizen, hij woonde - en nu nog - aan de ‘Lange Kamp’ en op een gegeven moment trok hij de wc door en riep tegen de meester “hij doet ‘t, hij doet ‘t !”. Thuis waren we allemaal nog een wc gewend met een deksel erop.

In mijn herinnering dacht ik dat ik langer in deze nieuwe school gezeten had, maar ben in juli 1940 van deze school gegaan. Jullie hebben het over de school aan de Dorpsstraat, maar volgens mij heette deze school voluit *Openbare Lagere School*, maar dit terzijde.

Toen ik in de lagere klassen zat, was er een schoolhoofd, zijn echte naam weet ik niet meer, maar hij droeg een sikje en dus werd hij door de leerlingen onderling *Meester Sik* genoemd.

Barend en Greta Hooijer.

Er was ook een meester Wieling, dat was een Fries en erg streng. Later kregen wij een nieuw hoofd en dat was meester Postema. Hij was een heel lange, magere man, maar een geweldige meester. Hij leerde ons ook dingen die niet bepaald bij de school hoorden, zoals een postgiro invullen en naar het postkantoor het daarbij behorende bedrag te storten. En ik meende dat toentertijd een cruiseschip *De Nieuwe Amsterdam* in de vaart ging. En om ons kinderen een voorstelling te geven hoe groot die boot was, liet hij een paar jongens uit de klas met een meetlint vanaf de kerk naar de Dorpsstraatschool meten. Vrijdagmiddag las hij altijd voor, tenminste als de hele klas braaf was geweest. Dat was zo geweldig, je kon dan een speld horen vallen.



Schoolreisje in 1939 van de O.L.S.-Scherpenzeel.

V.l.n.r.,

bovenste rij: meester Postema, meester Zwart (kwam uit Barneveld), Frans van Engelenhoven, Henk van Zanten, Jan van Bruggen, Meester Wieling, juffrouw Van Dam.

2^e rij : ? Davelaar, Jan Rootselaar, Joop Vonk, Jan Schuur, Cor ?, Bertus Wagensveld, Barend Hooijer, Kees Valkenburg, Beb Floor, Henk van Maanen.

3^e rij: Dirk Broekhuizen, Frank Wagensveld, Coba Hartog, Hennie Veer, Riek van de Haar, Liesbeth du Pree, Ina de Koning.

onderste rij: Riek Veer, Tonia Valkenburg, Greta Hooijer, Rietje Methorst, Ina ter Burg, Alie de Bruin, Jopie van Schaik, Jenny Golstein, Ali Klomp.

Verder was er juffrouw Van Dam, die is er voor mijn gevoel altijd al geweest. Die woonde in *De Groep* en was altijd present door weer en wind met haar fiets. Ze gaf les in de eerste en tweede klas en droeg een gouden horloge. Dat hing met een zwart bandje om haar nek achter haar jurk. En als ze dan wilde kijken hoe laat het was, moest ze het omhoog halen. Wij deden als meisjes wel eens een knoop aan een touwtje en deden haar zo na. Zij vond dat niet zo leuk.

Ze gaf ook handwerkles en dan moest je van katoengaren een knikkerzak breien. Aan handwerken had ik een broertje dood, dus zat ik een keer lekker te klieren. Heb toen van haar en draai om m'n oren gehad. Ze droeg zo'n zegelring en die afdruk stond wel in mijn wang. Maar als je zoiets thuis vertelde, kon je nóg een draai om je oren krijgen. Je had maar te luisteren en nu vind ik dat terecht.

Er waren toentertijd ook twee meesters uit Amersfoort. De één heette meester Thomassen en de ander Van der Heiden.

Door toedoen van meester Postma ben ik van de lagere school naar de MULO in Barneveld gegaan. Mijn broer Barend was daar ook naartoe gegaan. In die tijd was het nog geen gewoonte dat meisjes ook verder leerden, behalve de meisjes van de notabelen. Wij gingen met nog meer kinderen van Scherpenzeel naar Barneveld. Allemaal op de fiets, weer of geen weer. Ook deze school heb ik met plezier doorlopen. De meeste kinderen die naar Barneveld naar de Mulo gingen waren jongens, o.a. Theo en Dick Roest, mijn broer Barend, Jan Schuur en Wim Willemsen, die helaas op 16-jarige leeftijd verongelukt is bij de spoorwegovergang Veenendaal-De Klomp. Een paar vrienden van Wim zijn de dans ontsprongen. Dat heeft toentertijd heel veel impact gehad, voor de hele school en vooral in ons groepje. Een dochter van Siem Valkenburg is ook op die school geweest en later kwamen Johan Sterk en Ank en Jopie de Man ook.

Op de openbare lagere school kregen we godsdienstonderwijs van Frans van Rossum, die altijd een zwart pak droeg. Ik weet niet meer of het vóór of na de tijd was dat Van Rossum les gaf, maar wij zijn ook wel netjes in de rij gelopen om les te krijgen van ds. Hoeksema in het gebouw achter de Ned. Herv. kerk.

Wij speelden het spel Gala op de Barneveldsestraat. Hoe het precies ging weet ik niet meer, maar ik dacht me te herinneren dat er 2 of 3 vakken in het zand werden getekend en dat er met twee groepen gespeeld werd. Eén groep stond apart op de strepen en de kinderen van de andere groep moesten proberen er één voor één door te komen, zonder aangetikt te worden. Had je het gehaald zonder dat je aangetikt was dan riep je *Gala* ! Misschien weet iemand nog hoe het precies ging.



In de oorlogswinter 1944-'45 was de school gevorderd en waren wij thuis.

Ik heb mijn vader toen geholpen op het boerenbedrijf en met melk uitventen. Dat was een verschrikkelijke winter, vooral voor die mensen uit het westen die met allerlei vervoersmiddelen, vaak te voet, nog probeerden wat te eten te krijgen of te ruilen.



Greta Hooijer en Riek Golstein in de dogcar tijdens het ringsteken op Koninginnedag 31 aug. 1945.

De Duitsers vorderden alles wat maar rijden kon. Mijn vader had zo'n mooie Engelse Dogcar met een geborduurde deken waarin een hond geweven was. De Duitsers waren al verschillende keren geweest voor dat wagentje. Mijn vader had echter een bepaald onvervangbaar onderdeel verstopt, dus dat wagentje was "kaputt". Op een middag stonden er weer twee Duitsers op de deel en mijn broer Gerrit stond ze te woord. Maar tegelijkertijd kwamen mijn twee zussen, ik en nog een nichtje uit de woonkamer naar de keuken gelopen. Vraagt die ene Duitser "Wer sind das?" "Dat zijn mijn zusters", antwoordde Gerrit. "Wieviele haben Sie?" "Wel vijf", zegt Gerrit. "Wieviele Brüder?" "Eén.". "Wo ist er denn?" "Dat ben ik zelf", zegt Gerrit. Want Barend was ondergedoken, dus die bestond zogenaamd niet".

(HER)KENT U DEZE PERSOON?

Graag zouden wij de namen van dit voor ons onbekende echtpaar weten. Herkent u één of beide personen, dan vragen wij u de naam/namen door te geven aan één van de bestuursleden of aan de redactie (*zie blz. 31*), graag met het archiefnummer van de foto: **sch 02544**.

Piet Valkenburg



Deelnameformulier voor de excursie van Oud-Scherpenzeel naar Groenlo.

Ondergetekende:

Naam: _____ / ____ persoon(nen)

Adres: _____ .

e-mail : _____ .

Telefoon : . _____ .

geeft zich op voor de excursie naar Groenlo op 28 mei 2011 en verklaart het deelnamebedrag van €. 47,50 per persoon heden te hebben overgemaakt op postgiro rekeningnr. 4073464 t.n.v. Oud-Scherpenzeel, onder vermelding van *Excursie*.

Datum: _____ Handtekening: _____ .

EXCURSIE OP ZATERDAG 28 MEI 2011 NAAR LIEVELDE EN GROENLO

's Morgens bezoeken we het Openluchtmuseum "Erve Kots" in Lievelede en 's middags maken we een stadswandeling in Groenlo en bezoeken we de oude kerk, de *Oude Calixtus*, voor een klank- en lichtspel.

Groenlo (voorheen Grolle) is een oude vestingstad, vooral bekend door de slag om Grolle tijdens de 80-jarige oorlog. Bovendien is Groenlo ook bekend als brouwstad, waar het eerste Grolsch bier werd gebrouwen.

Onder leiding van een gids gaan we de stad verkennen. Het programma ziet er globaal als volgt uit:

- 08.30 uur Vertrek vanaf Plein 1940.
- 10.00 uur Welkom met koffie/thee en pillewegge bij Erve Korts in Lievelede met bezoek aan Openluchtmuseum op eigen gelegenheid.
- 12.30 uur Lunch bij Erve Kots.
- 13.45 uur Bezoek aan vestingwerken, stadswandeling en multimediaspektakel de Slag om Grolle in de oude kerk, de *Oude Calixtus*.
- 15.45 uur Koffie bij Bar "de Lange Gang" en een kleine verrassing.
- 16.15 uur Terugreis.
- 17.30 uur Terugkomst in Scherpenzeel.

De kosten bedragen € 47,50 per persoon, dit is inclusief alles.

Er kunnen maximaal 60 deelnemers mee. U kunt inschrijven met een introducté, maar leden van Oud Scherpenzeel gaan voor.

U kunt reserveren door het formulier (blz. 28) in te vullen en in te leveren bij Cobi Schuur.

Uw inschrijving wordt echter pas definitief als het bedrag van € 47,50 is overgemaakt op onze rekening nr. 4073464 t.n.v. "Oud-Scherpenzeel" te Scherpenzeel.

Bij overtekening geldt wie het eerst komt het eerst maalt, waarna het bedrag per omgaande zal worden teruggestort.

NIEUWE LEDEN 2010

Uit Scherpenzeel:

Bejaardentehuis 'Het Huis in de Wei';
Hr.&Mw. W.A. van den Bergh;
Mw. E.G. Boel-de Lange;
Hr. T. van de Broek;
Hr.&Mw. R. van Bruchem;
Hr. G.S. van Es;
Mw. E. E. Gerritsen-van Ommering;
Hr. J. Geurts;
Mw. G. Hol-Kuiper;
Hr. P. Lunenburg;
Hr.&Mw. G. Overeem;
Hr. J.P.M. Pouw;

Praktijk Huisarts Hr. J.H.J. Beunders;
Pr. Buro SVGV Project Grebbelinie;
Hr.&Mw. G.J. Roeberse;
Fam. A.J. Roelofs;
Hr.&Mw. J. van Silfhout;
Tandartsenpraktijk J. Cherry;
Tandartsenpraktijk W.A.M. Moons;
Mw. H. Veldhuizen-Antonides;
Hr. A.J. Vos;
Hr. D. van Wijk;
Hr. J. Zandstra;
Hr.&Mw. A.M. Zwaan.

Uit Renswoude:

Hr. G. Gersen

Uit Woudenberg:

Mw. C. de Kruijf-Renes;

Mw. D.A. Hofland-Veer.

Van elders:

Rijksdienst Cultureel Erfgoed
(Bibliotheek), Amersfoort;
P.J. Meertens-Instituut, A'dam;
Mw. C. Veer, Culemborg;
Hr. J. van Schaik, De Klomp;
Mw. M. Schulz, Ederveen;

Hr.&Mw. P. Renken, Eindhoven;
Hr. A.C. Koster, Veenendaal;
Mw. W. van de Meer-Methorst,
Werkhoven;
Mw. M.G. Neufeglise-Wolswinkel,
Wijk bij Duurstede.

✂-----✂-----✂-----✂-----✂

Ondergetekende, Dhr/ Mevr.: _____

Straat en huisnummer: _____

Postcode + woonplaats: _____

E-mailadres: _____

geeft zich op als lid van de Vereniging "Oud-Scherpenzeel" tegen
een contributie van € 15,00 per jaar.

Handtekening: _____

